

# Inspiratie & Ontmoetingsdag 2024

## *‘Doen wat je niet durft?!’*

Beste,

Via deze weg willen we jou van harte uitnodigen voor de Inspiratie & Ontmoetingsdag van de Bond van de Vrije Evangelische gemeenten in Nederland. Dit is een landelijke dag waar ontmoeting en inspiratie centraal staat. De dag is gevuld met diverse workshops en programma voor alle leeftijden. In deze brief delen we je graag over de invulling van deze dag.

### Thema

C.S. Lewis zei ooit: *“Ik heb religie niet opgezocht om mij gelukkig te maken. Ik heb altijd geweten dat een goeie fles port dat zou doen. Als je comfortabel wilt voelen in een religie. Dan zou ik zeker niet voor het Christendom kiezen.”*

Geloof in Jezus zet je in beweging en dat is lang niet altijd makkelijk. Het geloof daagt je soms uit om een stap te zetten op onbekend terrein, vraagt je om buiten je vertrouwde bubbel te treden. Poeh! Dat is lastig. Daarom hebben we gekozen voor het thema: ‘Doen wat je niet durft?’ Wat is dat dan? Hoe ga je met die uitdaging om? & kunnen we daarin oefenen?

### Gast spreker



#### **Corine Zonnenberg**

*“Hoi! Ik ben Corine Zonnenberg, 34 jaar, getrouwd, moeder van 3 kids en woon sinds 1,5 jaar in Rotterdam-Zuid. Ik ben daar werkzaam als predikant-pionier bij Noorderlicht Charlois. Een pioniersplek die zich richt op 20’ers en 30’ers in de stad om hen (opnieuw) in aanraking te brengen met het evangelie. Daarnaast heb ik jaren bij YfC gewerkt en ontwikkel ik nog steeds materialen voor tieners en kinderen en geef ik trainingen over hoe je juist deze doelgroepen kunt bereiken met het evangelie. Ik kijk er naar uit om op jullie ontmoetingsdag te zijn en samen na te denken over het thema: ‘doen wat je niet durft.’”*

### Workshops

#### 1. Van rouw naar hoop – Aarnoud van der Deijl

De kerk zoals we die kennen, is aan het verdwijnen. Dat doet pijn. Maar in een rouwproces ontstaat er pas weer zicht op iets nieuws, als je het verlies leert accepteren. Niet als je valse hoop blijft koesteren. In deze workshop onderzoeken we of we de valse hoop achter ons kunnen laten en of we dan zicht kunnen krijgen op een nieuwe toekomst.

Aarnoud van der Deijl is nu 33 jaar predikant en schreef naar aanleiding van 33 jaar missionair ploeteren het boek *De toekomst van de kerk. Essay vol rouw en hoop.*

2. *Geloofsopvoeding: in gesprek met kinderen en tieners over levensvragen – Corina Nagel*  
“Hoe ziet God eruit?” “Waarom wordt opa niet meer beter?” “Waarom zijn wij christen en geen moslim?” Kinderen en tieners zitten vol mooie, maar ook ingewikkelde vragen. Veel kinderen stellen ze, anderen houden ze voor zichzelf. Hoe kun je kinderen en tieners helpen deze vragen te stellen en hier antwoorden op te vinden? In deze workshop gaan we aan de slag met jullie gouden momenten. Momenten waarop er spontaan of gepland een prachtig gesprek ontstond met de kinderen die je in je gezin of de kerk ontmoet. We gaan bekijken waarom en waardoor dit nu zo’n bijzonder moment is en we koppelen deze momenten aan de kinder- en jongerentheologie. Kinder- en jongerentheologie geeft namelijk heel bruikbare handvatten om kinderen en jongeren te helpen hun levensvragen te stellen en hier antwoorden op te vinden.

Corina Nagel-Herweijer MSc. is onderwijskundige, theoloog en docent godsdienst/levensbeschouwing. Vanuit haar bedrijf Luonnos biedt zij training, advies, conceptontwikkeling, materialen en onderzoek binnen het domein van de godsdienstpedagogiek.

3. *Light in a Box – Linda Zwart*

Het geloof onder woorden brengen is voor de één makkelijker dan voor de ander. En het hoeft ook lang niet altijd met woorden te zijn. Beelden zeggen soms meer. Het hoeft ook niet groots want het krachtige en betekenisvolle zit soms juist in het kleine. Tijdens deze verrassende workshop ga je opzoek naar dat kleine, dat lichtje en verwerk je het op zo'n manier dat het als een blijvend aandenken met je mee kan gaan.

4. *Smalltalk – Dick Krommenhoek*

Een praatje maken met een onbekend kan al de nodige drempels oproepen. Laat staan een praatje maken over je geloof! Toch blijkt uit onderzoek dat die kleine praatjes ontzettend belangrijk zijn, alleen al voor ons eigen geluksgevoel. Dick Krommenhoek weet de weerstanden om te buigen en geeft ons handige tools en hulpmiddelen mee waardoor dat (geloofs-)praatje ineens niet meer zo uitdagend lijkt.

5. *De kerk draait door?! – Gijs Bleijenberg*

Een interactieve talkshow met aan tafel diverse gasten uit ons midden die onder leiding van Gijs Bleijenberg met elkaar in gesprek gaan over de kerk. Wat houdt hen bij de kerk? Wat vinden ze daar? En hoe kijken zij naar haar toekomst?

6. *Kerk zijn in je wijk – Corine Zonnenberg*

Hoe kun je kerk zijn in je eigen omgeving? Hoe blijft de kerk niet alleen een gebouw in de wijk, maar hoe wordt het een plek waar mensen iets van Jezus kunnen ontdekken? En wat betekent dat voor ons? Best spannende vragen. In deze workshop denken we hier met elkaar over na. Hoe ben je kerk in deze tijd en in jouw context? Wat vraagt dit van de gemeente als geheel en van jou persoonlijk? Je gaat naar huis met een aantal concrete tips en tools.

## **Voor onze kinderen**

### Oppas

Gedurende de hele dag is er oppas voor de kinderen geregeld.

### Godly Play

Gedurende de eerste workshopronde is er Godly play. Dit is een methode waar kinderen al spelenderwijs een Bijbelverhaal ontdekken en met elkaar over in gesprek gaan. Dit zal geleid worden door een Godly play begeleider.

### Schminken!

Tijdens de tweede ronde is er schminken voor de kinderen!

### **Voor onze jongeren**

#### Lazer gamen

In een donkere loods vindt er een misdaad plaats waardoor twee groepen tegenover elkaar komen te staan. Bescherm jezelf en je team genoten en probeer zo veilig mogelijk met de buit te ontsnappen!

### Goederenactie

Aan het begin en het einde van de dag kunnen goederen voor Oekraïne ingeleverd worden. De WZD van uw gemeente heeft hierover verdere informatie, ook over de goederen die op dit moment ingezameld moeten worden.

### Locatie

Waar vindt al dit leuke plaats? 😊

VEG Bennekom  
Edeseweg 147  
6721 JV Bennekom

### Aanmelden!

Aanmelden kan door te mailen naar [info@bondveg.nl](mailto:info@bondveg.nl) of door het formulier in te vullen via deze link: <https://forms.gle/EkS9dSzhTd46rYVP6>

Van harte welkom! Tot de 20ste april!

Met een hartelijke groet, het SZD-bestuur en comité

